

Thema Doorlopen! (Pnr. 1265)
Uitgesproken 27 april 2008

Johannes 16: 21-23
in het Open Hof te Kampen

U luistert naar: doopdienst van 27 april in het Open Hof te Kampen.

Ouderling van dienst Keimpe Dokter
Muzikale begeleiding Ad de Hoop

Orde van de dienst:

Zingen Lied 448
1. Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is 't die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons 't goede doen,
Hij geeft na donkre regen
een mild en klaar seizoen.

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Aanvangstekst Johannes 16: 21-23

21 Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen.
22 Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen.

Zingen Lied 448: 2 en 3
2. Goddank, wij overdenken
't geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen,
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

3. Hij die met heerlijkheden
de leliën bekleedt,
zal ook zijn kindren kleden,
Hij kent ons lief en leed.
Geen schepsel wordt vergeten,
Hij houdt het al in stand,
die vogels geeft te eten,
Hij voedt ons uit zijn hand.

Inleiding op het doopsacrament

Zingen Lied 334: 1

1. Here Jezus, wij zijn nu
in het heiligdom verschenen,
met ons kind gaan wij tot U,
wil uw zegen ons verlenen,
waar de roepstem wordt vernomen:
laat de kindren tot Mij komen.

Gebed

Doopvragen en antwoord

Zingen

Lied 333

1. O Here God, - ons liefst verlangen,
dit kind van ons, dit liefdepand,
wij hebben het van U ontvangen,
wij geven 't U uit uwe hand.

2. Als Gij het zelf niet vast blijft houden,
nu het in onze handen is,
dit kind voor 't licht bestemd, hoe zouden
wij 't hoeden voor de duisternis?

3. Geef dat wij niets zozeer begeren,
als dat ons kind U kennen zal,
die U in Christus onze Here
geopenbaard hebt eens voor al.

4. Geef dat het van ons leert te kijken
naar Hem die 't licht der wereld is
en altijd meer op Hem gaat lijken:
een lichtglans in de duisternis,

5. opdat het eens met ons mag wonen,
Heer, in uw hoge, heilige stad,
als al wie Christus' stralend-schone
verschijning hebben liefgehad.

De doop wordt bediend aan twee kinderen

Mirthe Hendriks

Harrienne Hofman

Weer een kraal aan de ketting van de Heer
Rijgen, rijgen er komen er steeds meer
Weer een zusje voor de kinderen van Jezus
Weer een kraal aan de ketting van de Here

Zingen

Psalm 87: 3 en 4

God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kind'ren dragen.

Zij zullen saam, de groten met de kleinen,
dansend de harpen en cymbalen slaan,
en onder fluitspel in het ronde gaan,
zingend: "In U zijn al onze fonteinen".

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Johannes 16

16 Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug.

17 Daarop zeiden een paar leerlingen tegen elkaar: 'Wat betekent wat hij nu zegt: "Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug"? En: "Ik ga naar de Vader"?' 18 Wat betekent "nog een korte tijd"? Wat bedoelt hij toch?'

19 Jezus begreep dat ze hem iets wilden vragen. Hij zei: 'Proberen jullie te begrijpen wat ik bedoelde met "Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar kort daarna zien jullie me terug"?' 20 Waarachtig, ik verzeker jullie: je zult huilen en weeklagen, terwijl de wereld blij zal zijn. Je zult bedroefd zijn, maar je verdriet zal in vreugde veranderen. 21 Ook een vrouw die baart heeft het zwaar als haar tijd gekomen is, maar wanneer haar kind geboren is, herinnert ze zich de pijn niet meer, omdat ze blij is dat er een mens ter wereld is gekomen. 22 Jullie hebben nu verdriet, maar ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen. 23 Dan hoeven jullie mij niets meer te vragen. Maar ik verzeker jullie: wat je de Vader ook vraagt in mijn naam – hij zal het je geven. 24 Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn.

Zingen

Lied 234: 1

1. Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen,
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

Preek

Zingen

Zoekt eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid,
en dit alles krijgt u bovendien.

Hallelu, halleluja.

Halleluja, halleluja, halleluja,
hallelu, halleluja.

2. Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt.

Hallelu, halleluja.

3. Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien,
klopt en de deur zal voor u opengaan.

Hallelu, halleluja.

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen Geloofsbelijdenis

Zegen